

Hemelvaart / Fratsen

deze versie komt van: <http://scouting.dhs.org/>

Originele toonsoort: C

Intro: C G Am F
C G G C

C G Am F
In 1982 's morgens vroeg voor dag en dauw
C G C
Sprong ik op mijn fiets en fietste vrolijk fluitend weg naar jou
G Am F
De zon zou die dag schijnen, echter in een ander land
C G C
Het was met Hemelvaart en ik, ik ik hield je hand

F C G
Al toen 'k je zag wou ik je kussen, ik had één oog al half dicht
F G C
Helaas er zat nog net wat tussen, 't was je vaders vet gezicht

Nadat je hem nog had beloofd dat ik goed op jou zou passen
Begon de tocht op Hemelvaart, twee blauwe regenjassen
Het reisdoel was bekend: de dichtstbijzijnde waterkant
Jij was veel mooier dan die lelie en ik, ik hield je hand

Al toen 'k je zag wou ik je kussen en ook jij, jij wou 't best
Helaas er zat nog net wat tussen: we lagen in een wespennest

Na nog zo'n drie brandnetelstruikjes en een klote mierenhoop
Werd er gestopt in een klein kroegje waar ik in een hoekje kroop
We hadden het halve land gezien toen ik door geluk zowat overmand
Alleen met jou in 't kroegje zat en ik, ik hield je hand

Ik werd haast gek, ik moest je kussen en jij schoof steeds dichterbij
Helaas, alweer zat er wat tussen: "Sorry, is deze stoel nog vrij ?"

Nadat ik die lul al haast gewurgd had vroeg je: "Ga je met me mee ?
M'n ouders zijn niet thuis, daar zijn we samen met z'n twee !"
Onderweg nog geprobeerd of 't in een hooischuur wou
Hoe kon ik weten dat die boer al in mei aan 't hooien zou ?

Solo: (blokfluiten over couplet)

F C
Maar eenmaal thuis kon ik je kussen,
G
Je doofde zwoel iedere lamp
F G F G
En nu kwam er niks meer tussen, 't was alleen niet leuk met kramp
F G F
In m'n kuit van die veel te lange tocht
G F
Terwijl ze wist dat haar ouders die middag naar oma waren !
G (break) C (break)
Trut ! Ik heb haar nooit meer opgezocht!

(personen met een lage stem spelen dit nummer beter met een capo op positie 5 of 6)