

## Meer Bij – Fratsen

Gm C  
Nou vooruit nog eentje dan, 'k geloof da'k um nog hebben kan  
F Gm  
't praten lukt nu toch niet meer en we leven maar één keer  
Gm C  
dus gooi me nog eens vol, giet de fles leeg in een trechter  
F C  
Ik zal slikken wat ik slikken kan, dan loop ik straks wat rechter

G F C G  
d'r kan nog meer bij, d'r kan nog meer bij  
G F C  
d'r kan nog meer bij, d'r kan nog meer, meer, meer(2x)

Tuurlijk draai er nog maar ??n, ben toch al weg, 'k hoef nergens heen  
't denken lukt nu toch niet meer en we leven meer ??n keer  
dus draai 'm nog eens vol, m'n bek kan toch niet droger  
Ik zal roken wat ik roken kan, dan vlieg ik straks wat hoger.

d'r kan nog meer bij, d'r kan nog meer bij  
d'r kan nog meer bij, d'r kan nog meer, meer, meer

G F C G  
Ik ben een holle bolle gijs, ik kan stilzittend op reis  
G F C G  
van al het moois wil ik het meest, ik ben straks overal geweest  
G F C G  
Mijn hart is bodemloos ik kan er alles in verstouwen  
G F C  
Hou van mij en ik zal blind en grenzeloos van alles houden

M'n lichaam zal nooit vol zijn, in me lijf zal altijd ruimte zijn  
Me lever, hart en nieren mag een ieder feest aan vieren  
Ik open al m'n deuren naar m'n pleinen straat en steeg  
kom allemaal bij me wonen want m'n hoofd staat altijd leeg.

d'r kan nog meer bij, d'r kan nog meer bij  
d'r kan nog meer bij, d'r kan nog meer, meer, mee